

Verksamhetsberättelse för Koreanska sällskapet i Sverige

Kalenderåret 2023

2023 började med den årliga styrelsekonferensen den 21 januari. En av frågorna som diskuterades var rekrytering av nya medlemmar. Detta följdes under året upp med förnyad information i sociala medier och via andra Korea-föreningar.

Utöver styrelsekonferensen har ytterligare sju styrelsemöten hållits, den 14 februari, 28 mars (digitalt), 6 maj (konstituerande), 14 maj (i kombination med styrelsemiddag), 5 september, 10 oktober och 11 november.

Den 29 januari bjöd föreningen in till koreansk bio på Bio Kaskad i Blackeberg, som visade filmen "Poetry".

Årsmötet hölls 6 maj på Östasiatiska museet och inleddes med ett uppskattat föredrag av fil.dr. Eunah Kim om "Koreanska vågen i globalt perspektiv". Årets stipendiat, Sara Arnesen, en av 21 sökande, befann sig redan i Korea. Hennes pågående studier beskrevs och de skäl som gjort att hon blivit mottagare till stipendiebeloppet på 15.000 kronor. Vid efterföljande årsmöte och konstituerande styrelsemöte beslutades i enlighet med valberedningens förslag följande:

- Till ny ordförande utsågs Katarina Eriksson.
- Till skattmästare utsågs Katharina Urkko.
- Till sekreterare utsågs Britt-Marie Lundgren.
- Till ledamöter utsågs Lars Frisk, Kerstin Frisk, Gabriel Jonsson, Milko Hübner, Micael Kurtmar, Sylvia Dahl, och Eva Hjelm.
- Till suppleant utsågs Sofie Haglund.
- Till valberedning utsågs Kerstin Frisk, Julia Hahn och Sofie Haglund.

Årsmötet utsåg Lars Frisk till hedersordförande. Lars avtackades också för att i tolv år ha varit en mycket uppskattad ordförande för Koreanska sällskapet.

Ett viktigt projekt under året är produktionen av en minnesbok om det svenska fältsjukhuset i Korea. Lars Frisk tog initiativet till denna bok och hittade också finansiering för att möjliggöra layout och tryck. Källvikenstiftelsen beviljade 112.000 kronor som bidrag för produktionskostnaderna. En

redaktionskommitté bildades bestående av Lars Frisk, Gabriel Jonsson och Katarina Eriksson. Kerstin Frisk har också aktivt deltagit i arbetet med boken. Uppdrag gavs till Kim Wadsted att hjälpa till med layout. Vid årets slut var boken i princip klar och 120 sidor text och bild korrekturlästes i flera omgångar. Ett provtryck beställdes också. Den 17 januari 2024 var allting klart och boken skickades till tryckeriet.

I juni besökte representanter för UN Peace Memorial i Busan Stockholm, och träffade några ur styrelsen. Cirka 20-30 föremål överlämnades som lån, alla noggrant förtecknade och med bekräftelsecertifikat på 3-årigt utlån. Föremålen var t ex vaccinationsbok, biljetter, medalj, m.m. Föremålen kommer att förevisas på den tillfälliga utställningen på FN-museet i Busan.

Den 22 september firades Koreaveteranerna med en ceremoni vid minnesmärket på Djurgården, följt av en lunch på Villa Källhagen. Under ceremonin tilldelades Katarina Eriksson en medalj (Presidential Citation) för sina insatser och engagemang för att hålla minnet av kriget och veteranerna vid liv. Två av veteranerna deltog och därutöver veteraners familjer, försvarsattachéer från andra länder som stöttade Korea under kriget, Röda Korset, försvarsmakten, UD mfl. Även "systerföreningen" Koreaveteranerna var representerade.

Föreningen mottog under året ett finansiellt bidrag (35.512 kr) från War Memorial of Korea. Den 23 september hölls möte med representanter för War Memorial of Korea, som besökte Sverige för att identifiera material (foton, dokument mm) som skulle kunna kopieras för det nya arkiv som bildats för att dokumentera de insatser som gjordes för att hjälpa Sydkorea under kriget. Ett diplom för gåvan till föreningen överlämnades.

Den 17 oktober anordnades höstens Fokus Korea i form av en visning på det nya koreanska kulturcentret. Det nyöppnade kulturcentrets lokaler på Kungsholmsgatan 23 förevisades, med efterföljande samtal kring möjliga samarbetsformer framöver. Med koreanska staten som huvudman innebär det att alla evenemang på kulturcentret kommer vara gratis. Verksamheten är i uppstartsfas, men redan märks stort tryck på de kurser och andra aktiviteter som publicerats på webbplatsen <https://sweden.korean-culture.org/en>.

Året avslutades med den traditionella julfesten 26 november, återigen i Hjorthagen. Det blev en mycket lyckad fest med många besökare. Som vanligt erbjöds fantastiska priser från huvudsponsorerna LG och Samsung.

Föreningen har 2023 publicerat fyra nummer av medlemstidningen Yoboseyo, innehållande artiklar om och inbjudningar till föreningens aktiviteter, nyhetssammanställningar, litteratur-rescensioner, artiklar om Koreas kulturskatter mm. Många av styrelsens medlemmar bidrar med texter.

Föreningen har för närvarande 152 betalande medlemmar (familjemedlemskap).

Om Koreanska sällskapet i Sverige:

Koreanska Sällskapet bildades år 1961. År 2013 gick man samman med Swedish-Korean Society (inkl Koreaambulansen). De senare hade bildats redan år 1951. Vi är en ideell förening baserad på frivilliga insatser och medlemsavgifter.

Ändamålen är:

- att sprida kunskap om och intresse för Korea
- att främja utbyte mellan Sverige och Korea
- att förvalta minnet av den svenska humanitära insatsen under och efter Koreakriget

Sällskapet uppfyller stadgarnas ändamål huvudsakligen genom att årligen ge ut fyra nummer av tidningen Yoboseyo, genom att organisera föredrag eller motsvarande om koreansk kultur och historia, samt genom att dela ut ett årligt stipendium.